

HOOGTEPUNTEN TIJDENS DE CULTURELE WINTER IN TIROL

De winter in Tirol staat voor veel gasten en de inheemse bevolking voor eindeloze pistepret, prachtige winterwandelingen of heerlijke rodelpartijen. Maar in het hart van de Alpen valt naast de populaire wintersportactiviteiten nog veel meer te beleven. Een kijkje in de evenementenkalender laat zien: Tirol heeft een keur aan unieke, culturele evenementen te bieden die een wintervakantie pas echt bijzonder maken.

"Krampus"-optochten

Het is een eeuwenoude traditie die in Tirol extra vast verankerd is: de zogenoemde "Krampuslauf". En zo soms juist het vasthouden aan een traditie de reden dat de belangstelling daarvoor in de aanloop naar kerst zelfs buiten de Alpenregio steeds groter wordt. De Krampus, een soort zwarte Piet, neemt afhankelijk van de regio een zeer uiteenlopende gedaante aan: als begeleider van Sinterklaas die stoute kinderen bestraft, samen met de sagefiguur Perchta of als echte duivel. En zo zijn de Krampus-optochten in het hele land verschillend in hun soort en vertoning – de ene keer zeer traditioneel en zonder moderne invloeden, de andere keer gaan ze gepaard met een hels kabaal en gaat het er verduiveld wild aan toe.

Heel bijzonder is de "*Lauf der Tarreter Krampeler*" op 6 december 2022. Want in Tarrenz hecht men zeer aan de traditionele verschijning van de Krampus. Daarom zijn hier ook geen grote shows met enorme wagens en moderne maskers te vinden. Veeleer wordt gekozen voor met de hand uit hout gesneden en meer dan 100 jaar oude maskers met kostuums van echte lams- en geitenvacht en broeken van maïsbladeren die deze "Krampuslauf" zo speciaal maken. Vanaf 20 uur trekken de zogenoemde "Krampeler" door het dorp, nadat de kinderen de dag ervoor al als "Kluane Krampeler" hun gang konden gaan. Een geweldige

belevens voor het hele gezin zijn ook de *Lienzer Krampustage* rond 5 december. Want hier gaan de *Krampusse* – ook wel *Klaubauf* genoemd – op pad om iedereen te straffen die dat jaar niet net zo deugdzaam heeft geleefd als Sinterklaas.

Alle data en uitgebreide informatie op www.visittirol.nl/krampuslaeufe-in-tirol

Kerstmarkten

Het is niet alleen de unieke coulisse te midden van de bergen die de advents- en kersttijd in Tirol zo speciaal maakt. Het zijn diepgewortelde tradities en de sfeer op de kerstmarkten in het hele land die zowel bezoekers als de inheemse bevolking weten te betoveren.

Traditionele kerstliederen en culinaire geneugten veraangename het lange wachten tot de kerst en maken deze sfeervolle tijd van het jaar extra bijzonder.

Een speciale belevens is bijvoorbeeld een bezoek aan de *Rattenberger Advent* in het Alpbachtal. Het is misschien wel de meest authentieke kerstmarkt van Tirol, want er zijn geen stalletjes, alleen een tap en hapjes, hoewel de beroemde glaskunstenaars hun producten in de winkels aanbieden. En er wordt tijdens de Rattenberger Advent volledig afgezien van elektrische verlichting. Op de adventszaterdagen worden de historische steegjes van de kleinste stad van Oostenrijk alleen met kaarsen, fakkels en open vuur verlicht waardoor een heel bijzondere sfeer ontstaat. Verrassend anders is ook de kerstmarkt *Weihnachtsmarkt in Mayrhofen* in het Zillertal. Want deze wordt te midden van reusachtige, oude bomen op de “Waldfestplatz” georganiseerd. Deze kerstmarkt is klein, rustig en sfeervol en hier staat Tirolse kunstnijverheid centraal. Bezoekers zitten gezellig rond het vuur, drinken glühwein en eten “Zillertaler Krapfen”, terwijl kerstklanken van blazers en zangers te horen zijn.

Een overzicht van de advents- en kerstmarkten is te vinden op www.visittirol.nl/evenementen-advent

Carnaval

Het is een eeuwenlange traditie die ook vandaag de dag nog hele dorpen in zijn ban trekt: carnaval. De uitbundige feesten en bonte tradities behoren deels zelfs tot het UNESCO-werelderfgoed. Want ondanks dat ze al eeuwenoud zijn, zijn ze in Tirol op veel plaatsen levendiger dan ooit. En alle feesten hebben een hoofdthema: de strijd van de lente tegen de winter. De carnavalstradities in Tirol maken indruk met prachtige, met de hand uit hout gesneden maskers en weelderige kostuums, fantasierijk versierde en opgetuigde wagens die naast de eerbiedwaardige groepen en figuren voor vrolijkheid, traktaties en veel streken zorgen.

Zo behoort bijvoorbeeld het *Fisser Blochziehen* tot de belangrijkste carnavalstradities in de Alpenregio. Het evenement vindt om de vier jaar plaats, en dus nu ook weer op 29 januari 2023. Centraal staat een rond 30 meter lange, bont versierde alpenden – *Bloch* genoemd –, die met veel moeite op sleden door verschillende figuren door het dorp wordt getrokken. De carnavalsdrukte duurt tot in de late namiddag en weet dankzij speelse elementen zoals heksen en de zogenoemde "Schwoaftuifl" die het vooruitkomen bemoeilijken, ook de toeschouwers geweldig te amuseren. Aan het eind wordt het waardevolle hout van de alpenden geveild en de opbrengst komt ten goede aan de carnaval, de projecten van de dorpsgemeenschap en sociale instellingen.

Op 12 februari 2023 vindt tijdens de *Nassereither Schellerlaufen* één van de meest kleurrijke carnavalstradities van de Alpenregio plaats. De ruim 270 jaar oude traditie die slechts om de drie jaar plaatsvindt, behoort sinds 2012 zelfs tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Centraal staan hierbij authentieke figuren die in prachtige gewaden en met indrukwekkende houten maskers door het dorp trekken. De hoofdact is de strijd tussen de lente, verbeeld door de beer, en de winter, verbeeld door de berendrijver. Aan het eind wint de lente en verzinkt de plaats in een meer van kleuren en harde bellen van de meer dan 500 actieve figuren en maskers. Al weken en maanden voor de optocht trekt het zogenoemde "Schellerlaufen" de hele plaats in zijn ban die met de uitgebreide voorbereidingen bezig is.

Meer informatie en data voor het carnaval in Tirol zijn te vinden op www.visittirol.nl/mystiek-en-archaisch-fasnacht-en-de-carnavalstradities-in-tirol.

Tiroler Winterfestspiele Erl

De Tiroler Festspiele Erl zijn al jaren ver buiten de landsgrenzen van Tirol bekend. Veraf van de grote steden ontstond hier een vruchtbare bodem voor cultuur op het hoogste niveau. Werken die onverdiend in de vergetelheid zijn geraakt, behoren hierbij tot het vaste bestanddeel van de Tiroler Festspiele Erl. En zo viel de keuze binnen het kader van de Winterfestspiele van dit jaar op de zelden gespeelde prachtige opera "Francesca da Rimini" van Mercadante. Daarnaast staat Donizetti's buitengewoon populaire opera buffa "Don Pasquale", die na zijn wereldpremière direct een enorm succes werd, op het programma. De laatste avond van het jaar wordt vrolijk afgesloten met melodieën uit Millöcker-operettes. En ook in het nieuwe jaar worden tijdens de Winterfestspiele uitstekende composities en concerten opgevoerd die met het afsluitende concert op 8 januari 2023 tegen de adembenemende coulisse van het Kaisergebergte worden afgesloten.

Een overzicht over het winterprogramma van de Tiroler Festspiele Erl is te vinden op www.visittirol.nl//e-tiroler-festspiele-erl.

Meer informatie over de culturele winter in Tirol en de volledige evenementenkalender staat op www.visittirol.nl/activiteiten/evenementen.

Stephan Nagl

Market Manager Netherlands

Tirol Werbung GmbH

Maria-Theresien-Straße 55

6020 Innsbruck

+43 512 5320 367 *t*

stephan.nagl@tirolwerbung.at *e*

www.tirol.at *w*

LEBENSRAUM TIROL
HOLDING